

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**In je hart kan je altijd de vrijheid bereiken**

“Nu is het zo dat je in jezelf toch die openheid kan vinden. Want word je opgesloten in iets, in een huis, in een plaats, in een gedachte, dan kan je doorgaan tot je toch je vrijheid bereikt.

Je kan dus in gelijk welke situatie, in gelijk welke gedachte, in gelijk welke omstandigheid toch tot de ruimte komen, omdat je er altijd het hart in kan betrekken. Bevind je je in een gevangenis of in een gesloten ruimte of zit je in een gedachte, als je hart erbij betrokken is dan kom je in een vrijheid, in een openheid, in een verruiming.

In wezen kan niemand jou dus ooit beheersen. Er zijn geen uiterlijke omstandigheden die zo bepalend zijn dat ze jou kunnen wegbrengen van je eigenlijke opgave en van je eigenlijke ontdekkingen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 10: ‘Het mysterie van de liefde’) © Mayil.com